

I hulens dyb

Aktiv ferie Først 72 meter rapelling i drypstenhule, og så sightseeing under vand på 18 meters dybde. En tur, der sender sanserne på behageligt overarbejde.

Tekst og foto: Klaus Hybler

Jeg kiggede ned i klippespalten, mens mine hjælpere fastgjorde seler og karabinhager. Lysstrålen, som kom ind ad den ca. fire meter lange spalte, oplyste langt under mig i en anden verden en vandoverflade rolig som et stuegulv. Jeg tænkte først, det er løgn - hvorfor havde jeg så travlt med at indtage morgenmaden samt få kokken ved morgenbuffet'en til at smøre to ekstra sandwich?

Lokaliteten var Bonito, en lille by i den vestlige del af Brasilien, der byder på naturoplevelser og aktiv ferie.

Til den ene side brasiliansk savanne med højt lysegrønt græs og enkeltstående træer. Og til den anden side bølgende horisonten i harmoniske kurver, hvor toppene helt er domineret af skovvækst.

Græssende hvidt kvæg med en fedtpukkel på nakken gad knapt nok flytte sig for taxaen, der bragte mig de 23 km fra Bonito til Abismo Anhumas, som er navnet på grotten, hvor min ekspedition begyndte. Oversat betyder det noget i retning af »farlig afgrund«. Taxamanden delte måske mine tanker og smilede beroligende.

Dagen forinden fortalte o dono Edomundo, ejeren af firmaet, der udbyder rapelling, at der siden starten for fem år siden ikke er sket noget uheld. Ikke engang et brækket ben!

Sådanne facts hjælper til at opbygge mod, og Edomundo virkede tillidsvækkende. Han er uddannet marinbiolog og har sammen med et team, som de første i verden, udført undersøgelser af grotten både under og over vandet.

Mod jordens indre

Her på falderebet, lige inden et lillebilet afsæt, overbeviser jeg mig selv om, at 72 meter rapelling ikke er noget særligt. Det er jo kun to gange Rundetårn! De brasilianske instruktører virker opstemte og river et par vittigheder af, mens min makker allerede hæn-

ger i linen og venter på, at jeg er klar.

De første 15 meter er klippespalten trang. Vores arme kan nå begge sider, og vi bevæger os meget langsomt. Længere nede åbner sig et fantastisk hvælvet rum med nærmest kunstnerisk udformede vægge. Vi rapeller i jævnt tempo, så et kort ophold og videre et stykke ned ad linen. Et håndtag og en talje fungerer som bremse.

Under nedfarten ligger en del af grotten i tussmørke, mens andre områder bliver lyst op af en kæmpe projektor, nemlig solen.

Jeg har nu fuldkommen tillid til rebets bæreevne og kan slappe lidt af i musklerne. Rømmene omkring lår og liv udgør en svævende stol.

Omkring halvvejs kommer en flåde til syne. Den ligger ubevægeligt langt under os, dér hvor linerne ender.

Vi slækker igen på linerne og falder synkront omkring ti meter. Tænk, hvad man kan nå at lære i et øvelses-tårn på 30 minutter! Øvelsen dagen før var en forudsætning for at deltage i det rigtige eventyr. Og for yderligere at dykke 18 m skulle vi fremvise et dykkerbevis.

Grotten er et af naturens mirakler. Vand siver ned igennem de overliggende jordlag og vanddråberne skaber fantastiske formationer af sten. Det sker så langsomt, at man kun vil kunne se ændringer i grotten over en periode på 50 år. Edomundo har fortalt, at grotten er blevet dannet gennem 30 millioner år. Indholdet af kalk støvsuger vandet for urene partikler, som sammen med kalken langsomt falder mod bunden i det 80 m dybe underjordiske bassin. Noget af materialet lægger sig som sne på toppen af de koniske formationer.

Resultatet af den økologiske vandrensning er et bassin med krystallkalt vand. Med en lygte kan vi se omkring 40 meter ned i vandet, og har man mulighed for at komme omkring december måned, så vil solens stråler direkte nå vandet.

Fortsætter side 6...

Vejen til Bonito



BERLINGSKE TIDENDE GRAFIK / HALSE

■ Bonito er beliggende 330 km fra Campo Grande i delstaten Mato Grosso do Sul. Bonito er en landsby med 15.000 indbyggere og kendt for økoturisme. Der er omkring 100 km til Pantanal, som er kendt for fugleliv og den højeste koncentration af rovdyr i Sydamerika.

■ Med fly fra København til São Paulo eller Rio de Janeiro (mange afgangene med bl.a. TAP, Varig, Alitalia, Air France). Herfra med det brasilianske flyselskab Varig til byen Campo Grande, som er Bonitos nærmeste lufthavn. Bus eller taxa fra Campo Grande til Bonito.

■ Bonito har i de senere år specialiseret sig i turisme og tilbyder hoteller i alle kategorier.

■ Bonito kan besøges året rundt, men bedst i den tørre periode marts-november.

■ Rejseguide: »Brazil« fra Lonely Planet.

